

KALINKA NIEUWSBRIEF Januari 2015

INHOUD

OPTREDENS EN ANDERE ACTIVITEITEN	2
Koffieconcert.....	2
Kalinka Junior	2
Frankrijk	3
Twee thema- optredens (Taras Sjevtsjenko)	3
Er was er eens.....	3
Sint verdient een pluim.....	4
Christmas Carols	4
MEDEDELINGEN	5
Het is geen grap	5
Adreswijzigingen	5
OVERZICHT OPTREDENS.....	5
IN MEMORIAM.....	6



Wij wensen U het allerbeste voor 2015. Gezondheid, Geluk, Voorspoed.
Namens artistieke leiding en leden van Kalinka.

OPTREDENS EN ANDERE ACTIVITEITEN

Koffieconcert

Zondagochtend 15 juni. Optreden van koor en orkest in verzorgingstehuis 'Hofstee' in Rotterdam-Ommoord. Geen dansgroep, door een tekort aan beschikbare dansers. Koorleden moesten hierdoor wel extra aan de bak. Gedurende de voorbereiding werd er druk geoefend op 'moves' van de koorleden. Op zondagochtend vroeg opstaan. En ietwat slaperig naar het verzorgingstehuis. Het is voor ons geen gebruikelijk tijdstip; een optreden om 11.00 's morgens. Bij het inzingen druppelen de eerste bewoners binnen. Veel in een rolstoel. Anderen hulpbehoevend bij het verplaatsen. Een enkele mobiele kijker kon tijdens het optreden zijn enthousiasme niet bedwingen en ging spontaan tussen de koorleden staan. En deed uit volle borst mee. Enkele bezoekers van buitenaf (waaronder Tanja van der Meulen) werden ook in de zaal toegelaten. Na het optreden zaten de Kalinka-leden nog gezellig op de gang na te kletsen. En Tanja vertelde over haar ziekte en de behandelingen, welke ze binnenkort zou ondergaan.

Kalinka Junior

Vrijdagmiddag 27 juni. Een gezellige bijeenkomst om nader kennis te maken. Vanaf begin van dit jaar hebben kinderen elke vrijdagmiddag zang- en dansles. Van 16.30 tot 17.30. Nu is het zover dat ze hun liedjes en dansen presenteren aan ouders, belangstellenden en leden van Kalinka. Gewoon in het vertrouwde gymlokaal, waar ze ook wekelijks de lessen volgen. En als tegenprestatie toont Kalinka ook enkele nummers. Rond zessen staan er broodjes en drankjes klaar. Als toefje op de taart waren er pannenkoeken en een presentje voor de kinderen. Wat een leuke afsluiting voor de zomervakantie!



Enkele ouders kwamen met een verzoek. *Is het mogelijk om de lessen voor Kalinka Junior uit te breiden? Wekelijks zowel een zangles alsook een dansles? Door een extra-les op maandag of dinsdag aan te bieden?*

Wat een compliment voor de lessen van Inna en Yevgeny!

Vanaf september hebben de kinderen op vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.10 zangles met Inna. En vanaf 17.20 tot 18.00 dansles met Yevgeny.

En misschien in de toekomst een extra-les op een andere doordeweekse dag.

Frankrijk

Zondag 21 september. Optocht in Agny les Arras. Het bekende recept. 's Morgens om 9 uur de bus in. Halverwege de middag aankomen in de Franse plaats. Verkleden. Optocht. En terug de bus in om rond 24.00 weer de bekende contouren van Rotterdam in zicht te krijgen.

Ook dit jaar werden we bijgestaan door enthousiaste aanhang.

- Een tweetal straatgenoten van Jan en Ineke, tevens oud-koorleden (Ron en Evalien)
- Twee muzikale en dansante vrienden van Leonty
- En Massimo, de partner van Zofia (nieuw lid bij ons koor)

Speciaal voor de Franse happening had Yevgeny een kringdans gemaakt, waarbij ook het publiek direct mee kon doen. Nou, daar zeggen de Fransen geen 'non merci' tegen. Het was dit keer een hele korte afstand, die de optocht aflegde. Misschien 1 of hooguit 2 kilometer. En natuurlijk op elke hoek van de straat een stop-punt. Voor een lied, een dans. Dit keer was zelfs de catering super geregeld. Warme en koude snacks, limonades en biertjes. Wat wil je nog meer?

Tja, dan de busreis terug. De kelen waren nog niet schor en ook de vermoeidheid bleek niet aanwezig. Dus na het Kalinka-repertoire kwamen ook de oer-Hollandse (kinder-) liedjes aan bod. Iets in de geest van 'advocaatje ging op reis' e.d. Daarmee wordt een busreis niet langduriger.....

Twee thema optredens (Taras Sjevtsjenko)

In de vorige nieuwsbrief hebben we al uitgebreid stilgestaan bij onze thema voorstelling (van dit kalenderjaar); een voorstelling, waarbij een verteller het levensverhaal van Taras Sjevtsjenko belicht. Hierbij ondersteund met dia's.

Deze voorstelling hebben we ook gegeven in verzorgingshuis 'Careyn' in Rozenburg en in Poortugaal bij een feestavond van de ANBO. Op respectievelijk 27 september en 11 oktober j.l.

Alle keren trad Jan Ernst op in de rol van verteller.

Er was er eens.....



Zondagmiddag 16 november gaf Alice Woutersen-van Weerden een middag-vullende presentatie over haar nieuwe boek. In het Woonzorgcentrum Kraaybeek was een ruime zaal gereserveerd voor deze happening. Dat bleek niet voor niets. Want er kwamen zo'n 120 geïnteresseerden op af.

Een tiental leden van Kalinka verzorgen het optreden; de dansgroep, bajaanspeler Leonty Dubbe en zanger Wim de Bruin. De man van Alice startte de middag met het lied 'Njékati ki njaberné katoesjka'. Later in de middag zong hij 'Kalinka'. En toonde Anpheline haar solo.

Oké, toen we binnenkwamen leek er geen plaats voor ons op het podium. Een kleinigheidje stond in de weg. Stapels met stoelen en een gigant van een vleugel. Maar binnen een mum van tijd was er ruimte voor een podiumdoorloop.

Het werd een gezellige middag. Met een enthousiast publiek.

Sint verdient een pluim

Sinterklaasavond 5 december was op een vrijdag. Onze repetitieavond. In de pauze werden we blij verrast door Sint Arda met een enorm gedicht. Op Sinterklaasrijm wist ze alle helpers bij Kalinka in de vorm van vrijwilligers (zoals concertorganisatie, PR, bardienst, lief en leed, bestuursleden ((en vele andere helpers)) en ook de artistieke teamleden) een pluim te geven. Fysiek vormgegeven middels een sneeuwpoppetje met kerstmuts.

Tja, deze Sint heeft gedurende het Kalinka-jaar wel andere noten op haar zang. Kostuumbeheer. Voor de optochten in Frankrijk wordt er heel wat gesjouwd met kostuums en laarzen. Voor de extra mensen, die meedoen aan de optocht. Maar ook voor Kalinka-leden, die dan eens iets anders dragen. Kostuums passend maken, want bij de komst van nieuwe leden, kijken we niet op een maatje meer of minder. En bij een optreden ziet iedereen er weer 'pico bello' uit. Alsof het allemaal maatwerk is.

Daarnaast draagt zij haar steentje bij aan het vervaardigen van kleding en kransen voor Kalinka Junior leerlingen.

Sint Arda bedankt!!

Christmas Carols

Vrijdagavond 19 december onder de rook van ons Botlekgebied. In het schattige pittoreske plaatsje Pernis. Hier wordt al jaren rond de kerstdagen een avond met samenzang georganiseerd. Een feestelijk muziek-, meezing- en theaterfeest voor iedereen, ongeacht zijn religie of overtuiging. Een laagdrempelig Kersteventement dus, ook voor hen, voor wie de kerkdrempel te hoog is. Deze laatste zinnen zijn gekopieerd van hun website.

Er was een enorm smartlappenkoor met wel 80 leden. (Om jaloers op te zijn. Wanneer had Kalinka deze omvang?) Een harmonievereniging. Doedelzakspelers. Een gospelkoor. Een organist..... en oh ja, wij waren er ook. We leverden een bescheiden bijdrage aan de optredens van die avond. (2 x 10 minuten wel te verstaan.)

Bij binnenkomst zag het er allemaal wat penibel uit. De riolering was kapot c.q. verstopt. Voor de deur stond een riool-ontstop-bedrijf met machinerieën en niet te versmaden: bijbehorende luchtjes. Toiletten niet gebruiken. Leek een overbodige zin. Dit alles gedurende het opwarmen en inzingen. Daarna kwam de doorstroming prima op gang.

De optredens werden afgewisseld met samenzang. Veel lijkend op de samenzang bij een kerkdienst. Een organist zette de nummers in en allen deden een poging om de psalmen te zingen. (Boekjes met teksten waren gelukkig vooraf verspreid.) Publiek en leden van de optredende groepen waagden zich dapper aan de kerstpsalmen. Waarvan vaak alleen de melodie en het halve eerste couplet reproduceerbaar leken. Maar dat kon de stemming niet drukken.

Het werd een zeer stemmige en sfeervolle avond in een propvolle (zeg maar rustig bomvolle) gymzaal.

MEDEDELINGEN

Het is geen grap

Het werd weer een spannende tijd rond de zomervakantie van 2014.

Middels een brief liet de gemeente ons weten dat de jaarlijkse subsidie vanaf 2015 heel onzeker zou worden. Vermoedelijk zelfs nihil .

Daarnaast kampten enkele leden met gezondheidsproblemen. En werd er ook aan de financiële draagkracht van de individuele leden getornd. Langdurige absentie, ziekenhuisopname en beëindiging van lidmaatschappen waren de logische gevolgen. Optredens werden steeds moeilijker te 'bemannen'.

Hoe moet het nu verder met Kalinka? Hoe kunnen we doorgaan zonder subsidie? Wat te doen als mensen en middelen ontbreken? Diverse doemscenario's passeerden de revue. Kunnen we wel optredens blijven verzorgen? Welk beleid en begroting voor het nieuwe verenigingsjaar? Waren geluiden, die in de bestuurs-gesprekken klonken.

Eind oktober trok onze penningmeester aan de bel bij de gemeente. En wat schetste onze verbazing. Na wat zoeken in ons dossier luidde het antwoord van de ambtenaar: 'ach ach meneer, die brief had niet naar Uw vereniging gestuurd mogen worden. Dat is gebeurd door andere afdeling.....'

Nu maar hopen, dat deze spreekbuis gelijk heeft.

Adreswijzigingen

Vergeet niet het secretariaat van Kalinka op de hoogte te brengen van een nieuw huisadres of een nieuw e-mailadres.

OVERZICHT OPTREDENS

Kalinka Junior tijdens Russisch kerstfeest voor kinderen

De kinderen van Kalinka junior voeren een klein toneelstukje op. Daarin wordt gezongen, gespeeld en gedanst. In de volkstraditie van Oekraïne gaan de kinderen in het dorp langs de huizen. Binnen vertellen ze het geboorteverhaal (van Kerstmis) en brengen de bewoners goede wensen.

Inna en Yevgeny begeleiden de uiteindelijke voorstelling.

Dag	Datum	Plaats	Status
Zondagmiddag	11 januari 2015 13.30	Rotterdam	Zeker

Kalinka

Dag	Datum	Plaats	Status
Zaterdagavond	7 februari 2015	Rozenburg Theater 'De Ontmoeting'	Zeker
Zondagmiddag	22 februari 2015	Rotterdam - LCC Castagnet	Zeker
Zondag	Mei of september	Frankrijk	Gepland

IN MEMORIAM

Zondag 1 november 2014 bereikte ons het bericht dat Tanja van der Meulen, een van de eerste leden van het ensemble Kalinka, op 90-jarige leeftijd is overleden. Hieronder staat de afscheidsspeech, die Wim Kamman tijdens de crematieplechtigheid heeft uitgesproken.



Familie, vrienden en bekenden van Tanja.

Het valt heel zwaar om hier vandaag te staan om afscheid te nemen van Tatjana Terentjewna Babenko, voor de meeste bekend als Tanja van der Meulen. Tanja kwam in september 1981 als nieuw lid voor het koor bij het ensemble Kalinka. Het contact met mede lotgenoten die, na de tweede wereldoorlog met Hollandse mannen mee waren gekomen naar Nederland en hier een nieuw bestaan opbouwde, op de repetitie avonden van Kalinka, schiep een band en deed haar goed. Een keer in de week in je eigen taal kunnen praten over allerlei zaken maakte haar sterker. Er werd een hechte band geschapen en toen ze in juni 1990, na 9 jaar Kalinka, stopte bleven de contacten behouden. Bij jubileums, concerten en/of feestavonden van Kalinka was ze van de partij en genoot van de sfeer. Ze trof daar haar vriendinnen en vond iets terug vanuit haar jeugd. Zo werd ze met een aantal van hen uitgenodigd om mee te werken aan een televisie programma. In de Aar werden de opnamen, op haar verzoek, afgesloten met een optreden van het ensemble Kalinka. Als ze bezoek had van familie uit Oekraïne was een bezoek aan de Kalinka repetitieavond een vast onderdeel.

Ruim 4 weken geleden belde ze me op en vertelde dat ze voor haar negentigste verjaardag familie, vrienden en vriendinnen wilde uitnodigen voor een koffieconcert met nog eenmaal een optreden van Kalinka. Groot was de schok toen we ruim een week later het bericht kregen dat ze voor onderzoek was opgenomen in het ziekenhuis en niet meer kon praten. Het geplande koffieconcert werd afgelast. Ruim twee weken geleden bezocht ik haar in het verzorgingshuis Antonius. Ze herkende me en reageerde met ja of nee knikken op mijn vragen. Toen ik vertrok beloofde ik spoedig nog een keer langs te komen. Dat dit vandaag zou zijn is een droevig feit. Tanja, we verliezen in jouw een fijne, fantastische en gewaardeerde vriendin. Vele mooie herinneringen aan jouw blijven we bewaren in ons hart. We wensen de naaste familie, vrienden en bekende heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. Tanja, we hopen dat je nu rust hebt gevonden.